

Gouden regels



Ik en jij, samen wij.



**Lachen is fijn,
uitlachen doet pijn.**



**Er is één die praat,
zodat luisteren beter gaat.**



**Kan ik het even niet alleen,
dan zijn er anderen om je heen.**



**Bij het spelen binnen en buiten,
ga ik niemand buiten sluiten.**



Samen spelen, samen delen.



**Hand in hand oké,
slaan, schoppen, duwen,
daar doen we niet aan mee.**



**Fijn wat een ander doet,
een opsteker geven is goed.**

de Spil afspraken in het gebouw

We houden rekening met elkaar

We wandelen

We fluisteren